

Η σημερινή απεργία είναι η αρχή! Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα!

Submitted by user-2 on Παρ, 13/11/2015 - 08:34

- [Κίνημα εκπαιδευτικών](#) [1]

Την κεντρική ομιλία στην **απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα** έκανε η **Όλγα Σιάντου**, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Παρατίθεται η ομιλία:

«Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Εργάτες, εργαζόμενοι,

Από τούτο εδώ το βήμα, από τούτη εδώ τη μεγαλειώδη συγκέντρωση απευθύνουμε αγωνιστικό ταξικό χαιρετισμό στην περήφανη εργατιά, σε όλους τους απεργούς από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, σε όλους όσοι παίρνουν στα χέρια τους το όπλο του αγώνα για να υπερασπίσουν τις ζωές τους και τις ζωές των παιδιών τους.

Καλωσορίζουμε το νέο κύκλο αγώνων που οργανώνουν η μαθητική και σπουδάζουσα νεολαία και χαιρετίζουμε θερμά τη συμμετοχή τους στις απεργιακές μας συγκεντρώσεις.

Είμαστε εδώ παρόντες κατά χιλιάδες, μάχιμοι, δυνατοί, ενωμένοι και αποφασισμένοι για να βγούμε στην κόντρα με τους εκμεταλλευτές μας, με κάθε πολιτική που συντρίβει τα δικαιώματά μας, κόντρα σε κάθε δυσκολία.

Είμαστε εδώ, από όλους τους χώρους δουλειάς, από όλα τα μετερίζια του αγώνα, εργάτες από τη βιομηχανία και τους μεγάλους κλάδους, μικροί αγρότες και επαγγελματοβιοτέχνες, γυναίκες και νέα γενιά, όλοι ενωμένοι και αποφασισμένοι, όχι μόνο να δείξουμε τη δύναμή μας, αλλά και να τη χρησιμοποιήσουμε!

Λαός ανυπότακτος, λαός αγωνιζόμενος, λαός ενωμένος ποτέ νικημένος!

Όλοι και όλες στον αγώνα!

Απεργούμε σήμερα και διαδηλώνουμε, γιατί τα μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση κι αυτά που ετοιμάζει να φέρει μέσα στο Νοέμβρη και τους επόμενους μήνες, θα είναι η "ταφόπλακα" για την Κοινωνική Ασφάλιση, τη σύνταξη, τις παροχές Υγείας - Πρόνοιας και θα φέρουν νέα πλήγματα σε μισθούς και συντάξεις.

Απεργούμε, διαδηλώνουμε και επιστρέφουμε κατάμουτρα στην κυβέρνηση και τα αφεντικά της τα αντιλαϊκά τους νομοσχέδια και μέτρα! Αρνούμαστε την άθλια ζωή που μας επιφυλάσσουν!

Ας το πάρουν χαμπάρι κι ας το νιώσουν καλά "Σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε"!

Είμαστε εδώ στο δρόμο του αγώνα, αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για να σταματήσουμε τα εγκλήματα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγαλοεπιχειρηματιών, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα γίνονται για το καλό μας και πως είναι αναγκαία και αναπόφευκτα.

Αναγκαίος και αναπόφευκτος είναι ο δρόμος του αγώνα για να ξεμπερδέψουμε μια για πάντα με δαύτους. Να ξεμπερδέψουμε με τη σαπίλα και τα παράσιτα της κοινωνίας, με αυτούς που καθημερινά μας πίνουν το αίμα, μας πνίγουν στα χρέη, στην ανεργία και στα προβλήματα.

Απαιτούμε και παλεύουμε για:

- Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση για όλους.
- Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
- Τέρμα πια στη φοροληστεία - Κάτω οι φόροι.
- Άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων.
- Όχι στις ομαδικές απολύσεις.
- Όχι στους μισθούς πείνας. Κάλυψη των απωλειών τώρα, επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στα επίπεδα του 2009.
- Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ.
- Κανένας χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Κανένας ανασφάλιστος.
- Όχι σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις.
- Να πληρώσει η πλουτοκρατία την κρίση και το χρέος που είναι όλο δικό της.

Ούτε πόντο πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε από αυτά τα αιτήματα! Δεν παραιτούμαστε από τις ανάγκες μας, δεν πρόκειται να βάλουμε πλάτη για να συνυπάρξουμε με τα καπιταλιστικά συμφέροντα, για να ξεπεραστεί η κρίση για λογαριασμό και σε όφελος της πλουτοκρατίας.

Ξέρουμε τις δυσκολίες αυτού του αγώνα, όμως δεν πρόκειται να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας στο όνομα μιας ανάπτυξης που θα χτιστεί πάνω στα συντρίμια και στα αποκαϊδία των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με πολιτικές που μοιράζουν τη φτώχεια και την ανεργία.

Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας για την επιβίωση, για μια καλύτερη ζωή και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τον οργανώνουμε, τον σχεδιάζουμε μέχρι την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, μέχρι την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Είναι αγώνας που θα τον πάμε μέχρι τέλους, μέχρι εκεί που θα πάρουν εκδίκηση τα όνειρά μας!

Άλλη επιλογή δεν έχουμε, άλλος δρόμος δεν υπάρχει!

Ή με το καπιταλιστικό κέρδος ή με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών! Τρίτος δρόμος, ενδιάμεσος, μεταβατικός, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, λίγο με το κεφάλαιο και λίγο με τους εργάτες δεν υπάρχει!

Τέρμα πια στις αυταπάτες ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εργάτριες, εργάτες, εργαζόμενοι,

Το είπαμε και θα το ξαναπούμε, γιατί είναι εξαιρετικά επίκαιρο και βαθιά αληθινό: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ έρχεται να τελειώσει τη βρώμικη δουλειά που άφησαν στη μέση οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Επιχειρηματικοί όμιλοι, Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν την κατάργηση της Κοινωνικής Ασφάλισης, όλα όσα έχουμε χρυσοπληρώσει με κόπο, αίμα και ιδρώτα, εμείς και οι προηγούμενες γενιές, ενώ η κυβέρνηση ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις τους. Καταργούν εντελώς το δικαίωμα στη σύνταξη και την ασφάλιση για τις νεότερες γενιές. Καταργούν τη σύνταξη και στη θέση της θεσμοθετούν ένα φιλοδώρημα. Καταδικάζουν τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, μέχρι τον τάφο.

ΡΩΤΑΜΕ: Ποιος οικοδόμος μπορεί να μείνει στο μαδέρι, στη σκαλωσιά μέχρι τα 67; Ποια ξενοδοχοϋπάλληλος, ποια νοσηλεύτρια μπορεί να δουλεύει χωρίς ανάσα μέχρι αυτή την ηλικία; Ποιανού χαλβουργού ποιανού μεταλλεργάτη, τίνος ναυτεργάτη τα χέρια και τα πόδια θα αντέξουν;

Να, γιατί λέμε πως προχωρούν σε ένα τεράστιο προμελετημένο αντεργατικό έγκλημα.

Την κοινωνική Ασφάλιση δεν μας τη χάρισε κανείς. Με το δικό μας αγώνα την κατακτήσαμε! Δικός μας κόπος, δικό μας αίμα είναι!

Η σημερινή απεργία είναι η αρχή! Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα!

Είναι το δικαίωμα στη σύνταξη, μα πάνω απ' όλα είναι το δικαίωμα στις παροχές Υγείας και Πρόνοιας. Είναι η προστασία της λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της. Είναι η προστασία της μητρότητας, των αναπήρων, η προστασία από επαγγελματικούς κινδύνους και ασθένειες, η προστασία και αναπλήρωση από τα εργατικά ατυχήματα, η υπεράσπιση των αδειών, του μη εργάσιμου χρόνου, είναι τα βαρέα και ανθυγιεινά και άλλα.

Κάτω τα ξερά σας από την Κοινωνική Ασφάλιση!

Δεν είναι για παζάρια και για διάλυση!

Δεν θα χαρίσουμε την Κοινωνική Ασφάλιση που κατακτήθηκε με αίμα.

Δεν δεχόμαστε τις συντάξεις πείνας.

Δεν δεχόμαστε να γίνει η ασφάλιση ατομική υπόθεση και προνόμιο λίγων.

Δεν θα γίνουμε τροφή για τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών και των μεγαλεμπόρων της Υγείας που ήδη ακονίζουν τα νύχια τους.

Είναι έγκλημα για την υγεία του λαού μας να κλείνουν κλινικές, ακόμα και παιδιατρικές, να καταρρέουν ολόκληρα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας από την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού, να πεθαίνουν παιδιά και ενήλικες που θα μπορούσαν να ζήσουν! Είναι έγκλημα!

Είναι έγκλημα για τη μόρφωση των παιδιών μας τα χιλιάδες κενά στα σχολεία σε δασκάλους και καθηγητές.

Είναι έγκλημα οι απολύσεις, η απλήρωτη δουλειά, που παίρνουν πλέον μαζικές διαστάσεις.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ την ίδια στιγμή που διαπράττει αυτά τα εγκλήματα σε βάρος του λαού- όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις- παρέχει νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, νέα δάνεια και ζεστό χρήμα που θα πληρώσει και πάλι ο λαός μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Απαλλάσσει τους μονοπωλιακούς ομίλους από φόρους και δημοτικά τέλη σε λιμάνια και αεροδρόμια, όπως την "COSCO" και τη "HOCHTIEF", διαγράφει τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προωθεί τις λεγόμενες ειδικές φορολογικές ζώνες, έναν παράδεισο φοροαπαλλαγής για το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ με τη ρύθμιση των 100 δόσεων χάρισε στους εφοπλιστές βεβαιωμένα πρόστιμα 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ!

Είναι προκλητικοί!!!

Να, ποιοι κερδίζουν από τα νέα μέτρα και τα προαπαιτούμενα. Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες! Αυτοί τρίβουν τα χέρια τους!

Ισοπεδώνουν ένα λαό για τα κέρδη της καπιταλιστικής μεγαλοεργοδοσίας!

Αυτό εννοούν όταν μιλάνε για ανάπτυξη. Το κέρδος τους και όχι την ευημερία και την ικανοποίηση των αναγκών του λαού.

Έχουν κάνει "θεό" το καπιταλιστικό σύστημα και καμώνονται πως είναι η σωτηρία του λαού. Μόνο που αυτό το σύστημα δεν θα ανοίξει σχολεία, νοσοκομεία, δεν θα αντιμετωπίσει την ανεργία, δεν θα πάρει πίσω τα αβάσταχτα χαράτσια και τους φόρους, δεν θα μειώσει τα χρόνια δουλειάς, ούτε θα φέρει πίσω τις τεράστιες απώλειες σε μισθούς και δικαιώματα.

Σε αυτόν το δρόμο, όπου το μόνο κριτήριο είναι το καπιταλιστικό κέρδος, ακόμα και τα σκουπίδια μετατρέπονται σε χρυσάφι για τους επιχειρηματίες, αλλά η ανθρώπινη ζωή γίνεται σκουπίδι ...μπροστά στο καπιταλιστικό κέρδος.

Φτάνει πια να ματώνουμε για τα αφεντικά! Η οργή μας πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί στα φτωχόσπιτά μας, δεν μπορεί να κρυφτεί στους τόπους δουλειάς, μέσα στα νοσοκομεία και τα εργοστάσια που μας σακατεύουν!

Η κυβέρνηση τη στιγμή που παίρνει το ένα αντιλαϊκό μέτρο μετά το άλλο, ξανασερβίρει το παραμύθι της σκληρής διαπραγμάτευσης, του έντιμου συμβιβασμού, που ως συνήθως καταλήγει σε νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα και νέα μνημόνια!

Η σημερινή απεργία είναι η αρχή! Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα!

Αυτά ακριβώς εννοούν όταν μιλάνε για τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα.

Κοροϊδεύουν το λαό όταν μιλάνε για "ισοδύναμο", αφού ή με το ένα ή με το άλλο ισοδύναμο από την ίδια τσέπη του λαού θα βγουν και στα σεντούκια των δανειστών και των τραπεζιτών θα μπουν!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στον καπιταλιστικό δρόμο, στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται χιλιάδες πρόσφυγες και παιδιά που πνίγονται καθημερινά προσπαθώντας να ξεφύγουν από τα πυρά των πολεμοκάπηλων, των ιμπεριαλιστών. Δεν σταματάμε να μετράμε ναυάγια, δεν σταματάμε να μετράμε νεκρούς, λες και δεν μιλάμε για ανθρώπους! Κάθε μέρα που περνάει δύο μικροί Αϊλάν φεύγουν από τη ζωή, πνίγονται στον υγρό τάφο της Μεσογείου. Είναι ανατριχιαστική η εικόνα που έρχεται από τη Σάμο, τη Μυτιλήνη και την Κω, όπου τα ψυγεία στα νοσοκομεία έχουν γεμίσει, οι νεκροί είναι άταφοι!

Αυτό δεν είναι η ντροπή του "πολιτισμού και της κοινωνίας μας", όπως προσπαθούν να το παρουσιάσουν οι θύτες και τα παπαγαλάκια τους. Είναι το αίσχος, είναι τα εγκλήματα των καπιταλιστών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτών που σκοτώνουν τους λαούς για το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τους δρόμους της αγοράς και της γεωπολιτικής κυριαρχίας. Αυτών που αφού πρώτα βομβαρδίσουν και ισοπεδώσουν τα σπίτια των προσφύγων, μετά θα τους πάρουν ως φτηνό τζάμπα εργατικό δυναμικό στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Είναι πολύ χαρακτηριστική και ταυτόχρονα κυνική η προχθεσινή προτροπή του Σόιμπλε προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ: "Θέλετε να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα; Πάρτε ως εργαζόμενους τους πρόσφυγες. Είναι μια καλή συνταγή για την ανάκαμψη της οικονομίας!"

Αυτοί είναι οι καπιταλιστές και το σύστημά τους!

Από ετούτο εδώ το βήμα, από ετούτη εδώ τη συγκέντρωση απευθυνόμαστε στην εργατική τάξη όλης της Ελλάδας, σε όλα τα λαϊκά στρώματα και τους καλούμε να δυναμώσουν έμπρακτα και με κάθε τρόπο την εργατική - λαϊκή αλληλεγγύη στα ταξικά μας αδέρφια, στους πρόσφυγες, στους λαούς που είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όλη αυτή η προσπάθεια που προηγήθηκε για την προετοιμασία και την οργάνωση της απεργίας, οι γενικές συνελεύσεις, η συζήτηση στους τόπους δουλειάς, η συγκρότηση απεργιακών και σωματειακών επιτροπών, η μαζικοποίηση των σωματείων και η ανάδειξη των προβλημάτων ανά κλάδο και ανά χώρο, σε σκληρή πάλη με την τρομοκρατία της εργοδοσίας, χρειάζεται τις επόμενες ημέρες να συνεχιστεί με μεγαλύτερη επιμονή, ασταμάτητα και με ένταση.

Έτσι θα ανέβει ο ριζοσπαστισμός και η συμμετοχή των συναδέλφων στη ζωή των σωματείων και στους αγώνες. Έτσι θα πολλαπλασιαστούν οι εστίες αντίστασης, οι αγωνιστικές πολύμορφες πρωτοβουλίες για να τους κόψουμε τη φόρα, για να μπουν εμπόδια στα νέα μνημόνια, για την ανάκτηση όλων των απωλειών που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ρήξη και ανατροπή. Έτσι θα σπάει ο φόβος στους εργαζόμενους και η εργοδοσία θα σπάει τα μούτρα της!

Οι πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΜΕ το προηγούμενο διάστημα βρήκαν σημαντική απήχηση στους εργαζόμενους και σε εκατοντάδες σωματεία.

Συνέβαλαν καθοριστικά, για να έχουμε αυτή την απεργία σε μια περίοδο που καλλιεργούνται η μοιρολατρία, ο συμβιβασμός και η ηττοπάθεια.

Αυτές οι πρωτοβουλίες φαίνεται πως εκτός από την κυβέρνηση, την εργοδοσία, ενόχλησαν τις ηγεσίες του παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Για μια ακόμα φορά, οι ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ είχαν τη συνηθισμένη τακτική. Καλλιέργεια μοιρολατρίας, ηττοπάθειας, υπονόμηση του αγώνα. Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα -δεν περιμέναμε άλλωστε κάτι διαφορετικό- αλλά σε αρκετούς χώρους έβαζαν εμπόδια στην προετοιμασία, τη συζήτηση, την απόφαση.

Ήρθε προ πολλού η ώρα να συντονίσουμε καλύτερα τις δυνάμεις μας, για να ξεμπερδέουν οι εργαζόμενοι με

Η σημερινή απεργία είναι η αρχή! Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα!

αυτές τις ηγεσίες στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Να μην ανεχθούν άλλο στα σωματεία να κάνουν κουμάντο η εργοδοσία και η κυβέρνηση!

Οι πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ ενόχλησαν και κάποιες άλλες δυνάμεις, που μέχρι χθες ήταν αγκαλιά και πλάι-πλάι με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αφού προσπάθησαν να ακυρώσουν την απεργία, το σχεδιασμό κλιμάκωσης και δεν τα κατάφεραν, έφτασαν να καλούν στην απεργία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ! Αυτή είναι μια παλιά τέχνη του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΚΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα! Όταν δεν μπορούσαν να ακυρώσουν και να σβήσουν έναν αγώνα, έμπαιναν μέσα για να τον υπονομεύσουν, να απονευρώσουν το ριζοσπαστικό του περιεχόμενο.

Έτσι κάνουν κι αυτοί. Από αγώνα ενάντια στα μέτρα κυβέρνησης - μεγαλοεργοδοσίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αγώνα ενάντια στην εργοδοσία και το κράτος, επιδιώκουν να τον μετατρέψουν σε θολό αντιμνημονιακό αγώνα, όπου όλοι θα χωράνε ...και αυτοί που ψηφίζουν το κόψιμο της σύνταξης και οι συνταξιούχοι, και αυτοί που βγάζουν τα σπίτια σε πλειστηριασμούς και ο φτωχός που χάνει το σπίτι του!

Όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση χρησιμοποίησαν τα σωματεία και τις πλάτες των εργαζομένων ως σκαλοπάτι για να ανεβοκατεβαίνουν οι αστικές κυβερνήσεις. Προσπάθησαν να κάνουν το κίνημα χειροκροτητή της κυβέρνησης, όπως ήταν άλλωστε και οι ίδιοι!

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις συκοφαντίες απέναντι στο ΠΑΜΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι "τώρα θυμήθηκε τις κινητοποιήσεις"; Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι αυτές οι δυνάμεις καλλιεργούσαν αυταπάτες για τη δήθεν "πρώτη φορά αριστερά"; Ποιος μπορεί να ξεχάσει την επιδίωξή τους το κίνημα να γίνει υποστηρικτής στη διαπραγμάτευση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που διαπραγματεύονταν για τα συμφέροντα της καπιταλιστικής μεγαλοεργοδοσίας; Να στηρίξουμε, έλεγαν, τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης.

Έχουν σοβαρές ευθύνες γιατί συνέβαλαν στον εγκλωβισμό, στην καθυστέρηση, στις αυταπάτες. Αυτά δεν παραγράφονται!

Τα αγωνιστικά καλέσματα που απευθύνουν δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα καλέσματα που έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Οδηγούν στον ίδιο χρεοκοπημένο δρόμο!

Είναι οι ίδιοι που από εδώ, από το Σύνταγμα, χειροκροτούσαν τον Τσίπρα που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι το κοινό μας σπίτι!

Αυτοί, λοιπόν, σήμερα έρχονται κι ανοίγουν πόλεμο στο ΠΑΜΕ, στα συνδικάτα και τα σωματεία που συσπειρώνονται με αυτό.

Η στάση τους απέναντι στην πανελλαδική γενική απεργία και στο ΠΑΜΕ είναι κριτήριο. Θέλουν να προσαρμόσουν το κίνημα στη στρατηγική της κυβερνητικής εναλλαγής. Θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να κινείται στα όρια του συστήματος με μια θολή αντιμνημονιακή γραμμή πάλης, χωρίς ουσιαστικά να συγκρούονται με την καπιταλιστική εργοδοσία και την εξουσία της.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η σημερινή απεργιακή μάχη που ξεκίνησε από τα χαράματα στους τόπους δουλειάς και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με τις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα είναι μια σκληρή αναμέτρηση με τη μεγαλοεργοδοσία και την κυβέρνησή τους και ταυτόχρονα μια σαφή προειδοποίηση ότι θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους!

Οργανώνουμε την αγωνιστική ταξική μαχητική αλληλεγγύη.

Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Άμεση επανασύνδεση όσων έχουν κοπεί!

Οργάνωση σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά ενάντια στους πλειστηριασμούς. Κανένα κοράκι να μην τολμήσει να εμφανιστεί στις λαϊκές γειτονιές.

Η σημερινή απεργία είναι η αρχή!

Η σημερινή απεργία είναι η αρχή! Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα!

Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε σε κάθε κλάδο, σε κάθε σωματείο, σε κάθε τόπο δουλειάς. Με τα αιτήματά μας, τους στόχους και την κατεύθυνση της πάλης.

Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης για το αντιασφαλιστικό έκτρωμα και την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Απαντάμε με νέα γενική απεργία στην επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Δημιουργούμε στην πράξη ένα τεράστιο λαϊκό τείχος, ώστε να μπλοκάρουμε τα αντιλαϊκά - αντιασφαλιστικά μέτρα.

Όταν λέμε ότι οι ανατροπές στην Κοινωνική Ασφάλιση είναι αιτία πολέμου, το εννοούμε!

Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα!».